

Interview met een ARTIS-Vriend

Lousje Koning is 73 jaar en een geboren en getogen Amsterdamse. Zij komt al zeventig jaar in ARTIS. Daarnaast is ze al vijf jaar Vriend. We spraken haar bij de stokstaartjes, haar favoriete dieren.



Zou u ons iets kunnen vertellen over herinneringen aan ARTIS uit uw kindertijd?

'Ik ben echt opgegroeid met Murugan. Dit was een olifantje dat door een premier uit India aan de kinderen in Amsterdam was gegeven. Daar heb ik op mogen zitten als meisje van een jaar of vijf, dat is wel mijn sterkste herinnering. Ik ben ook opgegroeid met Tanja (het iconische nijlpaard van ARTIS). Tanja was fantastisch. Ik geloof dat ze wel vijftig is geworden. Vroeger had je hier aan het begin ook de Kinderboerderij, daar vreten de geiten zowat de broek van je kont. Dat vond ik ook altijd wel spannend. Als kindje ben ik hier met vader en moeder dus ontelbare keren geweest, en inmiddels loop ik hier met mijn eigen kleinkinderen.'

Wat heeft u zien veranderen in de tijd dat u ARTIS bezoekt?

'Ik heb alleen maar dingen ten goede zien veranderen. Wat ik echt goed vind is de verbouwing van het Apenhuis. Dat is inmiddels één schitterende overdekte jungle. Ook de sloop van de Roofdierengalerij en het vertrek van de ijsberen zijn goede veranderingen; dat kon écht niet meer. Daar is heel veel moois voor teruggekomen, zoals het Vlinderpaviljoen en het prachtige nieuwe olifantenverblijf. Ik vind het helemaal niet erg dat er wat minder dieren zijn. Toen ik klein was stond je nooit stil bij de leefomstandigheden van de dieren. In de tijd dat ik kind was, was het doel om zoveel mogelijk dieren te laten zien. De huidige directie, en de vorige, die dat fokprogramma heeft opgezet... Dat is natuurlijk veel beter.'

Als u moest kiezen, wat is uw favoriete dier of plek in ARTIS?

'Ik ben dol op de stokstaartjes: ze zijn razendsnel en brutaal, maar ook zó aaibaar. Als kind vond ik de pinguïns ook fantastisch. Waar ik nu met plezier naar kijk, is die eetbare tuin. Die vind ik echt prachtig. De tuinlieden zijn ook absoluut een compliment waard. Dit jaar is het extra mooi, met de explosie van al dat groen.'



Wat is de reden dat u ARTIS steunt als Vriend?

'Ik steun ARTIS, want ARTIS is een monument. Als je je realiseert dat ARTIS hartje stad is, dan is dat cultuurhistorisch erfgoed waar je "u" tegen zegt. Ik voel echt de historie wanneer ik hier rondloop. Of je het nou over de grachtengordel van Amsterdam hebt, over ARTIS of over prachtige bruggen; daar moet je gewoon met respect naar kijken en met heel je hart en ziel van houden.' ■

Word Vriend van ARTIS

ARTIS is een ontmoetingsplek voor jong en oud. Deze groene oase in het hart van de stad is uniek. Een achtertuin van vele generaties, en misschien ook wel van u. Word nu Vriend en draag bij aan het voortbestaan van ARTIS. Vrienden steunen ARTIS al met een bijdrage vanaf € 5,- per maand of vanaf € 60,- per jaar. Kijk op www.artis.nl/nl/steun-artis/vrienden-van-artis